

WIEGELIED DER DWAZE MOEDERS

Maar morgen zal het anders zijn

Mijn kind op magere beentjes
met opgezwollen buik
je vader doodgemarteld
zusterlief verkracht,
speel met verschroeide aarde
waar ooit een maïsveld was.
Moeder kookt een handvol rijst
zeven klanten voor een zak
Maar morgen zal het anders zijn.

Kindlief met hongerige ogen
en een verdaasde blik
je vader is verdwenen
het voetbalveld was groot
de banden om mijn polsen
zijn elektrisch ingebracht.
Al twintig jaar zingt oma
zondags op het plein.
Maar morgen zal het anders zijn.

Hiroshima, Nagasaki,
ik zag een vuurpilaar
daarboven donkere wolken
en zwarte regen viel
terwijl de aarde beefde
trilden kaartenhuizen
van ellende in elkaar.
Maar morgen zal het anders zijn.

Nagasaki, Hiroshima,
een grote felle zon
verkoelde lijfjes dreven
door rivieren zwart van as
zo'n hel was het op aarde
nimmer te voor geweest.

Maar morgen zal het anders
zijn. Kloek stonden witte mannen
kleur kan maar blank moet zijn
kruisgenageld, zwartgeblakerd
wit is kleurgedoofd.
Zwart engeltje van mama
karbonkel van mijn hart
je bent te vroeg geboren.
Maar morgen zal het anders zijn.

Na me wa suja kinje
na me wa suja kin
na me wa na na nanje
na me wa na na nan
na me wa suja nanje
na me wa wa wa win
na me wa suja kinje
ma moo wa hoo wa wa sim.

Dwaze moeders zingt
luid het Niemahls-ABC
in de oren van je zonen
trommelt ze de vliezen los
Auschwitz, Belcec, Chelmno,
rukt en houdt ze uit hun slaap
totdat we allen wakker zijn.
Dan eerst zal het een goeden
morgen zijn.

(juni 1999)